

KERKBLAD

Jaargang 29 - nummer 5  
vrijdag 11 maart 2022  
editie Leeuwarden e.o.

# G eandewei



Mooie monnik



Feroaring fan lucht



Protestantse  
Kerk



Geloofsgetuige  
Elsa Brändström



De arbeiders in de wijngaard

## Column Robert Colijn



### Mooie monnik

In gedachten ben ik in de zestiende eeuw. Ik probeer me te verplaatsen naar Granada in Spanje. Ik zit aan tafel met een man die daar rustig zit, weinig zegt en mij af en toe liefdevol aankijkt. Het is een wat kleine man. Ik kan zien dat hij veel heeft meegemaakt. We zitten in het klooster van de ongeschoeide karmelieten. Dat betekent zonder schoenen. Hij spreekt mij aan: met weinig woorden zegt hij dat God in alles van je leven centraal moet staan. In álles! Dat zijn woorden die mij aanspreken. Woorden die waar zijn en tegelijk uitdagend. Staat God centraal in alles in ons leven? In alles van ons kerk zijn?

Deze mooie monnik heet Juan de la Cruz, of voor de Nederlanders onder ons: Jan van het Kruis. Een bijzondere monnik die ons een enorme verdieping van onze relatie met God kan geven. Hij spreekt bijvoorbeeld over het beminnen van God. Dat we minnaars van Hem zijn. En spreekt hij de inspirerende en prikkelende woorden: *'De ware minnaar van God kan men dus hieraan herkennen, dat hij zich met niets anders dan God laat tevreden stellen.'*

Prachtige woorden voor een dagboek, maar het zegt nogal wat. Wij laten ons nogal met veel andere dingen tevreden stellen. Als je maar gelukkig bent. Als je maar carrière maakt. Als we maar genoeg geld hebben. Als de sfeer maar goed is. Als we maar...

Vul maar in. Het zet mij op scherp. Twee losse opmerkingen die gebouwd zijn op een intieme relatie met de Schepper van hemel en aarde. Twee opmerkingen waarop we de komende tijd eens kunnen kauwen. Waarmee we in gesprek kunnen gaan met God in onze eigen tijd met Hem. Staat God in alles in mijn leven centraal? Ook als ik niet lekker in mijn vel zit? Als ik misschien soms bang ben om wat er in de wereld gebeurt? Als ik soms Hem niet goed kan vinden?

Waarmee vul ik mijn leven, mijn gedachten, mijn hart? Waarmee ben ik tevreden in het leven? Laat ik mij alleen tevreden stellen met God? Of misschien wil ik dit wel, maar weet ik niet precies hoe?

Daar kijkt Jan van het Kruis me nog een keer aan, voordat mijn gedachten weer terugreizen naar 2022. Hij zegt: 'Wat is God mooi.' En terug ben ik. Gewoon in mijn eigen tijd. Onder de indruk van dit kleine gesprekje. Wat een bijzonder mens die Johannes van het Kruis. Wat een mooie monnik.

*Robert Colijn uit Menaam is onder meer kerkelijk werker en diaconaal opbouwwerker*

## Meditatie Steun niet op eigen inzicht

Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht (Spreuken 3:5)

door Reinder de Roos

Wat een bekend vers. Wat een eenvoudige woorden. Maar o, wat zijn ze lastig om in de praktijk te brengen. *Vertrouw op de Heer met heel je hart.* Dat vraagt dus volledig, compleet vertrouwen in Hem.

Hoeveel mensen in uw omgeving zijn er die u volledig vertrouwt? Twee, drie, misschien vijf? Volledig vertrouwen betekent dat je alles met diegenen durft te delen. Je moeiten, je verdriet, ja zelfs je diepste gevoelens en gedachten. Want dat hoort ook bij *met heel je hart.* Ook de gevoelens die je liever wegstopt. En dan moet je God op die manier vertrouwen. Al je gevoelens en gedachten bij Hem neerleggen. Nou, dat durven we misschien nog wel eens. We vertrouwen er wel op dat Hij het niet aan een ander vertelt.

### Hij weet het beter

Maar dan: óók erop vertrouwen, dat Hij beter weet wat je zou moeten doen, dan dat je dat zelf weet. Dat Hij dingen van u gaat vragen waarvan je denkt: dat doe ik niet! Dat kan ik niet. Maar dat is ook niet wat God wil. Hij wil niet dat wij het gaan doen, Hij wil het *door ons heen* gaan doen. Hij wil u en mij gebruiken in de wereld. Als wij op eigen inzicht zouden steunen en niet verder kijken dan dat, is geloven heel beperkt. Dan kunnen wij als christenen niet het verschil maken in deze wereld. Als de discipelen vijfduizend mensen te eten moeten geven met vijf broden en twee vissen, willen ze de mensen wegsturen, want het lukt immers niet met zo'n kleine hoeveelheid eten. Als Gideon het moet opnemen tegen de Midjanieten vertrouwt hij op God: had hij op eigen inzicht vertrouwd, dan had hij het niet

gedurfd met maar driehonderd man. Het gaat erom God te geven wat we hebben - en dat is niet zoveel - en Hem te vragen wat Hij ermee wil doen. Hij wil dat wij in gebed gaan, voor Hem knielen en zeggen; dit ben ik God, doe met mij wat U goeddunkt. En dan kunnen we véél meer dan wij met ons zeer beperkte inzicht kunnen zien. Dan kan een schaapsherder die een moeilijke spreker is een compleet volk uit Egypte leiden. Dan kan een visser een evangelist worden en een schaapherder een koning.

### Het geldt nog altijd

Maar datzelfde geldt ook in deze tijd. Dan kan een timmerman eenzame mensen bezoeken. Dan kan iemand die op de administratie werkt, een jeugdclub leiden. Dan kan een verpleegkundige dak- en thuislozen helpen. Dan kan een boekhouder ouderling worden, iemand van de ICT een muziekgroep leiden. Een monteur kan een opvang voor asielzoekers beginnen. Niet op eigen kracht, maar door te vertrouwen op God.

En op die manier kan de kerk, die soms lijkt af te brokkelen, weer gaan bloeien. Door niet te kijken naar: wat hebben we en wat kunnen we daarmee? Maar door met gevouwen handen naar God toe te gaan en te zeggen: Hier zijn we Heer, wat wilt U dat wij gaan doen? Door niet te vertrouwen op menselijk inzicht, maar op God. Door niet te kijken naar wat in ons vermogen ligt, maar naar wat in Gods vermogen ligt. Want dat is veel meer dan wij met ons beperkte inzicht ook maar enigszins kunnen vermoeden. *Reinder de Roos is kerkelijk werker in de Prot.gem. Dokkum-Aalsum-Wetsens*

### Leesrooster

#### Week 11, 13 t/m 19 maart

zondag	Johannes 12:20-36
maandag	Johannes 12:37-50
dinsdag	Johannes 13:1-15
woensdag	Johannes 13:16-30
donderdag	Psalm 103
vrijdag	2 Korintiërs 1:1-11
zaterdag	2 Korintiërs 1:12-22

#### Week 12, 20 t/m 26 maart

zondag	2 Korintiërs 1:23-2:13
maandag	2 Korintiërs 2:14-3:6
dinsdag	Psalm 125
woensdag	2 Korintiërs 3:7-18
donderdag	2 Korintiërs 4:1-12
vrijdag	2 Korintiërs 4:13-5:5
zaterdag	2 Korintiërs 5:6-16

## Geandewei Kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân

### Colofon

**Hoofdredacteur:** Arjen Bakker  
Romptastrjitte 15, 9036 PK Menaam

**Kopij voor het algemene deel:**  
Uiterlijk 15 dagen voor verschijnen  
naar [redactie@geandewei.nl](mailto:redactie@geandewei.nl)  
Dit adres is **niet** voor abonnementen  
en bezorgklachten, kijk hiervoor bij de  
rubriek van uw eigen kerkelijke gemeente

**Advertenties:** J. Hoogenboom  
T. (050) 4091204  
E: [info@hoogenboom-communicatie.nl](mailto:info@hoogenboom-communicatie.nl)

**Vormgeving, druk, post- en digitale abonnementen:**  
Dekker Creatieve Media en Druk,  
Hortensiastraat 10, 8922 HD Leeuwarden  
E: [administratie@geandewei.nl](mailto:administratie@geandewei.nl)

Kijk voor meer informatie op [www.geandewei.nl](http://www.geandewei.nl)

# De arbeiders in de wijngaard

## Een dagloon als voorwerp van twist

Het is een overbekende geschiedenis: de arbeiders in de wijngaard. Toch heeft deze gelijkenis van Jezus in Matteüs (20:1-16) ons ook in deze tijd nog veel te zeggen. Dan kan het gaan over werkomstandigheden, werkdruk, een redelijke beloning of soms zelfs uitbuiting. Zo komt het verhaal van de werkers in de wijngaard ineens heel dichtbij ons. We voelen ons er op een of andere manier mee verbonden.

door Maurice Wielenga

### De gelijkenis

Jezus doet in de kring van zijn discipelen zijn best om het Koninkrijk der hemelen duidelijk te maken. De discipelen zitten om hem heen in een luisterhouding. De goede Meester heeft wat te vertellen. Het gaat dit keer over arbeidsverhoudingen - en dan gaat het natuurlijk ook over geld. Hoofdpersoon in het verhaal is een wijngaardernier, gevestigd in een kleine stad met een centraal marktplein. Hier gaat hij op zoek naar arbeiders voor de oogst: het is hoogseizoen.

In Nederland worden al decennialang geen dagloners meer 'van straat geplukt', maar in bijvoorbeeld Zuid-Spanje is dit nog wel degelijk praktijk. Hier worden arbeiders - uit eigen land, maar ook uit Marokko en Algerije - per dag geworven om te helpen in de citruscultuur, bij de wijn-oogst van oktober of in de velden waar sherry vandaan komt. Rond een uur of zes 's avonds komen ze dan moe en afgemat - door het werk en de verzen-gende hitte - bij de eigenaar langs om hun dagloon op te halen.

Zo ver is het in de gelijke-nis nog niet. Het is zes uur 's ochtends en de wijngar-dernier treft een aantal arbeiders aan met wie hij een af-spraak maakt: ze krijgen voor een dag werken een loon van 1 schelling. Dat was gebruikelijk in die tijd, tegenwoordig zou het ongeveer 50 euro zijn. Je kon er je dagelijks voedsel mee betalen en hield waarschijnlijk ook nog wat over.

Na drie uur - het is negen uur 's ochtends - gaat de eigenaar weer naar de markt. Hij vraagt een nieuwe ploeg druivenplukkers mee te helpen. Zij werken tegen hetzelfde tarief als de eerste ploeg. Rond het middaguur gaat de wijngaardenier opnieuw naar de markt. Ook dan treft hij nog mensen aan die graag voor hem willen werken. En als hij om vijf uur 's middags naar huis gaat ziet hij tot zijn verbazing nog werkloze mannen staan. 'Waarom staan jullie hier de hele dag te wachten?', wil hij graag weten. 'Omdat niemand ons heeft gehoord', is het korzelige antwoord. 'Wel, dan gaan ook jullie nog een uur werken. Meld je bij de opzichter en hij wijst jullie de weg wel.'

### De uitbetaling

Op het twaalfde uur, dus om zes uur 's avonds, komt het sein dat de werkdag voorbij is. Eerst worden de dagloners geroepen die nog maar een uur hebben gewerkt. Zij ontvangen de afgesproken schelling als loon. De werkers van het eerste uur zetten grote ogen op: als zij een schelling verdienen, dan mogen wij er wel tien hebben! Wat zullen onze vrouwen opgetogen zijn!



Groot is dan ook de teleurstelling als zij - net als alle andere dagloners - gewoon 1 schelling krijgen. Maar dan spreekt de eigenaar: 'Vriend, hadden wij niet een contract met elkaar gesloten voor 1 schelling? Dat hadden wij zo afgesproken! Hier is uw loon en mor tegen mij niet langer.' Dat de wijngaardenier het woord 'vriend' gebruikt is in deze gelijkenis opmerkelijk. Hier spreekt een vaderlijke, begripvolle werkgever. 'Heus, beste werker in mijn wijngaard, ik doe u geen onrecht.' Daar hadden de werkers niets tegen in te brengen. Dat de laatste ploeg het eerst wordt uitbetaald, is op de keper beschouwd ook een sociaal gebaar: deze arme sloebers, misschien niet de meest werkwilligen, hebben de hele dag in

de brandende zon staan wachten. Ze zijn afgemat door de hitte en de onzekerheid of ze nog wel een 'klusje' zullen krijgen. Dat feit heeft de heer in zijn milde goedheid meegewogen.

Het eerste kenmerk van de werkgever is hier rechtvaardigheid. Een tweede kenmerk is zijn vrijmacht: hij heeft vrijmachtig de beschikking over wat van hem is. Het derde en meest opvallende kenmerk is de goedheid van de werkgever. Tegenover de laatsten die aan het werk togen, toonde hij genadige goedheid. Dat anderen zich aan deze goedheid storen, mogen zij zich aantrekken.

Wat is dit toch een leerzame gelijkenis van Jezus! Als we de tekst nog eens rustig overlezen, ontdekken we een sterke relatie met de gelijkenis van de verloren zoon. Hierin zien we dat de oudste zoon zich ook gedraagt als een 'vroegedagloner'. Hij is boos omdat zijn vader goed doet en stelt zich afstandelijk op. En de jongste zoon, die als verloren werd beschouwd, legt zijn zonden berouwvol af aan de Vader.

### Actualiteit

Het gaat in deze gelijkenis om het Koninkrijk der Hemelen. Wij leven hier op aarde in een prestatiegerichte maatschappij, al eeuwen. God rekent heel anders: bij hem staat de goedheid voorop. Het is Zijn goedheid om de werkers van het laatste uur net zoveel te betalen als de werkers van het eerste uur.

Als we de gedachtegang van de heer van de wijngaard goed volgen, dan ontstaat er een sfeer van vriendschap en verbondenheid. Dan verdwijnen gevoelens van afgunst en stress. Zo'n sfeer hopen wij ook in het Koninkrijk der Hemelen aan te treffen. Dan hebben wij een geweldig vooruitzicht voor ons. Dan kunnen wij instemmen met de dichter van Psalm 68 (oude berijming): *Geloofst zij God, met diepst ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met zijne gunstbewijzen!* Want die God schenkt ons, uit Zijn goedheid, ons 't eeuwig zalig leven!.

Maurice C.J. Wielenga uit *Joure* is publicist en een vaste medewerker van *Geandewei*

# Byldspraak - Willem Wilstra Biddei / Feroaring fan lucht

Fan freonen krigen wy in nijjierswinsk om oer nei te tinken. In blikken doaske mei wat suertsjes en in hiel lyts kaartsje mei ûnder oaren dizze wurden: 'Metanoia - Ruach - Adem In'. Mei eins de opdracht om se út te dielen, want wa't dielt, ferman-nichfâldiget.

Metanoia is feroaring fan gedachten of fermeardering fan ynsichten.  
Ruach: de Geast fan God dy't wiisheid en treast jout.  
Adem In: inoar treaste, mochten ús de siken (azem) ris stûkje, wittend dat Gods Geast mei ús is.

De suertsjes smeitsje goed en mei de tekst oerlibje wy de koroanagoarre!

## Psalm 51 : 5

Jou my in hert sa iepen as de dei  
en wol my troch in wisse geast fernije.  
Lit my yn jo oanwêzigens wer dije  
en nim jo hillige Geast net by my wei.  
Ferstijt my net; kom mei jo heil, o kom,  
dan bring ik wa't de wei netfine kinne  
mei wille thús en yn it hûs werom  
dêr't Jo mei al jo bern fergearre binne.

*Gerben Brouwer*



## Nijkleaster

# Nieuwe crowdfundingactie voor Westerhûs

De crowdfundingactie voor inrichting en duurzaamheidsvoorzieningen van klooster Nijkleaster-Westerhûs bij Hilaard is hervat. De actie was in 2020 amper begonnen toen de coronacrisis uitbrak en werd vervolgens opgeschort.

Onlangs werd de eerste paal geslagen voor het moderne klooster, dat voortkomt uit de pioniersplek Nijkleaster in het nabijgelegen Jorwert. De monumentale boerderij wordt gerestaureerd en aangepast aan de nieuwe bestemming. Daarnaast worden drie appartementen voor vaste bewoning en negen kamers voor gasten gebouwd. In 2023 wordt het kloostercomplex in gebruik genomen.

Het geld voor de verbouwing is er, maar op het gebied van duurzaamheid en inrichting. B nog hulp nodig. Westerhûs is nooit aangesloten geweest op aardgas of riool. Voor Nijkleaster is het een mooie uitdaging om duurzaam om te gaan met energie en water. Bovendien gaan de kloosterlingen het hemelwater opvangen in ondergrondse tanks. Zo kunnen ze een regenwatercircuit creëren voor de wc's, de wasmachines en het watergebruik in de tuin.

Op de kloostergang (rondgang in de binnentuin) komen in deze fase nog 64 extra zonne-



palen voor een bedrag van 30.000 euro. Voor de waterplannen is al een subsidie ontvangen van de gemeente Leeuwarden, hiervoor is nog 17.500 euro nodig. Voor de inrich-

ting (o.a. aanschaf van witgoed- en keukenapparatuur) nog 12.500 euro. Informatie over de actie staat op [nijkleaster.frl/actiewesterhus/](http://nijkleaster.frl/actiewesterhus/)

# Een kleurrijk huwelijk

## Twee parels

Predikante interreligieuze communicatie Corry Nicolay gaat regelmatig voor bij huwelijksdiensten van paren met een verschillende religieuze achtergrond. Ze deelt een ervaring.

De zaal loopt vol met oudere voormalige vluchtelingen uit Servisch-Bosnië en Libanon. Hun kinderen zijn in Nederland geboren. Ze zijn islamitisch en katholiek opgegroeid. Het geloof is waardevol voor hen, grond onder de voeten.

Nu zijn twee jonge mensen uit hun families van elkaar gaan houden. Zij met een christelijke en hij met een islamitische achtergrond. Zij is docente en hij autoverkoper.

Ze willen graag ook vanuit het geloof trouwen en de zegen over hun huwelijk ontvangen. Ze vinden dat ook belangrijk voor hun ouders. Maar twee kerken in hun woonplaats hebben dat geweigerd. Toen vonden ze mij via mijn website.

### Elkaar de ruimte geven

Ze kennen elkaar drie jaar en denken na over wat ze ieder en samen belangrijk vinden. Je geeft elkaar de ruimte om te zijn zoals je bent. Dat in hun basis in de liefde. Daarom hebben ze woorden uitgekozen die in het *Trouwboekje* staan:

*Allemaal anders – maar toch gelijk  
kleurrijke mensen – de wereld is rijk  
verschillen in inzicht – verrijken ons beeld  
voer om te denken – tot we hebben geleerd  
ons leven te leven – met respect voor elkaar.  
Leef en laat Leven – zo eenvoudig, maar waar!*



Dat doet denken aan twee parels: levenswoorden uit de Koran en de Bijbel.

Koran – Sura 49: 13: *Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen.*

Bijbel – Mattheus 7 vers 12: *Jezus noemt het hart van het geloof: behandel de ander net zo, als jezelf behandeld wilt worden.*

### Het voordeel van hun twijfel

Daarbij hebben ze ook hun ouders, familie en vrienden nodig. Mensen die in hun relatie geloven, mensen die van hen houden en hen dus het voordeel van hun eigen twijfel geven. Die het normaal vinden als er soms spanningen zijn en liefdevol zeggen: dat hoort erbij. Die niet meteen hun oordeel klaar hebben, of roepen: zie je wel!

Ook deze oude levenswoorden helpen daarbij: *Uiteindelijk maakt het niet uit wat we van elkaar weten, maar wel wat we voor elkaar betekenen.*

Dit bid ik deze tweejonge mensen, dit wens en bid ik hun ouders, familie en vrienden van harte toe.

*Corry Nicolay is predikant interreligieuze communicatie, zie: [kleurrijkgeloven.nl](http://kleurrijkgeloven.nl)*

# Geloofsgetuige

Elsa Brändström



*'Wij vrouwen moeten heel maken wat de oorlog kapot heeft gemaakt en de slachtoffers helpen hun geloof in de mensheid terug te krijgen'*

\* 26 maart 1888, St. Petersburg  
† 4 maart 1948 Cambridge, Mass. (VS)

Vanwege haar lengte, blauwe ogen en blonde haar werd ze 'de engel van Siberië' genoemd. Maar vooral omdat ze als verpleegster zo toegewijd was aan haar patiënten, die kampten met vele ontberingen. Ze werkte in een kamp van Duitse en Oostenrijkse krijgsgevangenen in Siberië, kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Tachtig procent van de krijgsgevangenen kwam om van de kou, honger, tyfus en andere kwalen. Na een eerste bezoek in 1915 aan Siberië samen met een vriendin had zij een hulporganisatie opgezet om dit tij te keren. Haar vader was Zweeds militair attaché en later in de rang van generaal de ambassadeur van Zweden in St. Petersburg. Ze had een onderwijsopleiding gevolgd, maar bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was ze vrijwilligster voor het Rode Kruis geworden. Ook na de Russische Revolutie van 1917 bleef ze haar werk doen, ondanks een verbod van de autoriteiten. Het leverde haar een arrestatie op wegens spionage. Ze werd zelfs ter dood veroordeeld. Maar dit vonnis werd niet uitgevoerd en ze werd vrijgelaten. Ze schreef een boek over haar ervaringen, emigreerde naar Duitsland en zette zich in voor oorlogswezen en teruggekeerde krijgsgevangenen. Ze maakte een succesvolle tournee door de Verenigde Staten om fondsen te werven. In Duitsland kocht ze onder andere een molen met landerijen, voor resocialisatie. Het kwam bij de gierende inflatie in de twintiger jaren goed uit dat er voedsel verbouwd werd.

In 1929 trouwde ze en in 1933 vertrok ze vanwege het werk van haar man met hem naar de Verenigde Staten. Ook daar konden Duitse immigranten, vaak op de vlucht, op haar grote inzet en praktische steun rekenen. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog begon ze aan fondsenwerving voor hongerende vrouwen en kinderen in Duitsland. Ze is herhaaldelijk voorgedragen voor de Nobelprijs voor de vrede en kreeg talloze eerbewijzen.

De theoloog Paul Tillich schreef over haar: 'Het is een kostbaar geschenk om een mens te ontmoeten waarin de liefde – en dus God – zich zo overweldigend openbaart. Haar leven was het onweerlegbare bewijs voor de waarheid dat liefde de meest volmaakte zijnsmacht is, ook in een van de donkerste, meest vernietigende en gruwelijkste eeuwen sinds het begin van de mensheid.'

Harmen Jansen

## Column Jannie Shacholi



### Bitterheid

'Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet.' Hebreëen 12:15

Bitterheid, iets dat al eeuwenoud is, altijd is voorgekomen en nog steeds heel veel voorkomt. Vaak ontstaat bitterheid doordat een mens iets is overkomen wat hem of haar verdrietig, boos, of teleurgesteld heeft gemaakt. Het is dan als het ware een wortel. Als we er niet op letten, kan deze uitgroeien tot iets groots en het leven dusdanig beïnvloeden dat de kleinste misverstanden al heel groot gemaakt worden en de positiviteit niet meer gezien kan worden.

Bitterheid komt net zo goed voor in Afrika. Waarom ik hierover schrijf? Tijdens onze *outreaches* maken wij als zendelingen heel wat mee. Zeker als je in kleine dorpen komt, liggen meningsverschillen veelal op de loer. Ook in de dorpen waar wij komen. Waar twee jaar terug de vrouwen nog in grote getale bij elkaar kwamen, is dat door een ruzie tussen twee families niet meer het geval. Hier is het dusdanig ernstig dat familieleden vanuit geheel Zambia zich er mee zijn gaan bemoeien. Dit resulteert weer in situaties waar van alles de revue passeert; treiteren, hekserij... Het is zelfs zo erg dat mensen worden gestenigd. Waarover het meningsverschil in eerste instantie ging? Vaak weet men dat niet eens meer. Toch is de situatie zo geëscaleerd en zijn de meningsverschillen zo groot geworden dat men niet meer veilig bij elkaar in de buurt kan zijn.

God is heel duidelijk in de brief aan de Hebreëen: we kunnen onszelf de genade van God laten ontgaan als we niet oppassen! Hebben we dat zelf wel door? Hebben we wel door hoe we soms op een ander reageren, welke onrust we kunnen veroorzaken en hoe we anderen met onze bitterheid kunnen besmetten? Verschillen in mening zijn er nu eenmaal en we hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Maar respecteer elkaar voor wie we zijn en waar we voor staan. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Dit is nou net waar ons team in Ndola zich erg voor inzet. En God zij dank lijkt het vruchten af te werpen.

Jannie Shacholi-Dijkstra werkt sinds 2019 namens Operatie Mobilisatie in Zambia [www.jannieinmission.com](http://www.jannieinmission.com)

## Het Vakantiebureau 100 gratis vakantieweken

Voor veel mensen in Nederland is op vakantie gaan niet vanzelfsprekend door gebrek aan geld. Om hen ook de gelegenheid te geven een fijne vakantie te vieren, biedt Het vakantiebureau - partner van Kerk in Actie - samen met RCN Vakantieparken honderd gratis vakantieweken voor gezinnen op bijstandsniveau aan. Aanmelden voor deze gratis 'diaconale gezinsvakanties' kan vanaf 1 maart

Gezinnen kunnen zelf aangeven wanneer ze in 2022 op een van de RCN parken in Nederland vakantie willen vieren in een bungalow, mobil-home of safaritent.

### Hoe werkt het?

Wanneer je een gezin met jonge en/schoolgaande kinderen (maximaal 6 personen) op bijstandsniveau kent dat graag van dit aanbod gebruik wil maken, kun je je diaconie benaderen. De diaconie kan samen met het betreffende gezin de aanvraag inclusief korte motivatie indienen.

Om iedereen de kans te geven vakantie te vieren worden alleen aanvragen van gezinnen, die nog niet eerder van dit aanbod gebruik hebben gemaakt en jaren niet op vakantie zijn geweest, in behandeling genomen.

Het aanmeldingsformulier kun je downloaden op [hetvakantiebureau.nl/gezinsvakanties-rcn](http://hetvakantiebureau.nl/gezinsvakanties-rcn). Het ingevulde formulier kun je per e-mail sturen naar [info@hetvakantiebureau.nl](mailto:info@hetvakantiebureau.nl) of per post naar Het vakantiebureau, Postbus 264, 3940 AG te Doorn.

Het aanmeldformulier dient uiterlijk 31 maart 2022 te zijn ontvangen. In de week van 11 april worden gezinnen en betrokken diaconieën geïnformeerd over eventuele plaatsing.

Het vakantiebureau vraagt een kleine bijdrage voor de bemiddeling (75 euro voor een

verblijf van een week of 35,- voor een weekend).

### Midweek voor ouderen

Ook (mobiele) ouderen voor wie vakantie niet meer vanzelfsprekend is, zijn weer van harte welkom bij RCN Vakantieparken. In de week van 12 tot en met 16 december 2022 kunnen 150 ouderen genieten tijdens de gratis midweek 'ouderen in het zonnetje' op een drietal RCN Vakantieparken (de Jagerstee in Epe, de Flaasbloem in Chaam en de Potten in Sneek).

Deze midweek is bedoeld voor (mobiele) senioren die vanwege een klein sociaal netwerk en een smalle beurs al jaren niet meer op vakantie zijn geweest en het juist zo verdienen er eens lekker uit te gaan.

Ouderen kunnen vanaf half juni door de diaconie worden aangemeld in een groep met begeleider, maar er zijn ook enkele individuele plekken beschikbaar.

### Het Vakantiebureau

Het Vakantiebureau organiseert 'vakanties met aandacht'. Zij organiseert al bijna 60 jaar vakantieweken in Nederland voor circa 2500 vakantieguesten en is specialist in senioren vakanties en zorgvakanties. Wil je meer informatie over de andere mogelijkheden? Kijk dan ook eens op [Hetvakantiebureau.nl](http://Hetvakantiebureau.nl). Het vakantiebureau ontvangt financiële steun van Kerk in Actie.



## Oecumenische dienst MCL zoekt vrijwilligers

Iedere zondag is er om 10.15 uur een oecumenische kerkdienst in het auditorium/de kerkzaal van het Medisch Centrum Leeuwarden voor patiënten en cliënten uit het ziekenhuis, Noorderbreedte revalidatie en aanpalende zorginstellingen. Om deze kerkdiensten mogelijk te maken is het MCL op zoek naar vrijwilligers.

Het gaat concreet om mensen die op vrijdagmiddag of zaterdagochtend patiënten willen uitnodigen voor de kerkdienst en om mensen die op zondagochtend deze gasten met bed of rolstoel willen ophalen en terugbrengen, en hen tijdens de kerkdienst willen begeleiden.

### Uitnodigen voor de kerkdienst

Om patiënten in de gelegenheid te stellen naar de kerkdienst te komen, worden ze uitgenodigd. Patiënten stellen zo'n persoonlijke uitnodiging zeer op prijs, ook als ze niet naar de kerk gaan, krijgen ze aandacht, kunnen ze een liturgie ontvangen of even een woordje wisselen. Zo functioneren deze vrijwilligers als 'klankbord'. Ze geven zo nodig de namen van patiënten die extra aandacht behoeven door aan de geestelijk verzorger.

### Beddenrijders

Als beddenrijder haal je mensen met een rolstoel of bed op van de afdeling en begeleid je

deze patiënt gedurende de dienst, als dat nodig is. Na de kerkdienst en de koffie breng je de patiënt weer terug naar de afdeling.

### Het MCL zoekt mensen die:

Het een uitdaging vinden om kort gericht contact te leggen met mensen - kunnen relativeren als je soms een wonderlijke of afwijzende reactie krijgt - bereid zijn om voor onze kerkdiensten eenmaal per vier weken ongeveer een of twee dagdelen uit te trekken - het leuk vinden om binnen een team van vrijwilligers actief te zijn.

Voorafgaand is er een gesprek om elkaar beter te leren kennen en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Ook is het raadzaam om een paar keer op proef mee te draaien. Informatie en aanmelding bij eline.alkema@mcl.nl, (058) 2866282 of rudi.kikkert@mcl.nl, (058) 2866295



## Europa Kinderhulp Vakantiegezinnen gezocht

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen in Fryslân voor kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalfjaar. Europa Kinderhulp organiseert reizen voor kwetsbare kinderen uit verschillende landen in Europa, zodat zij de kans krijgen om op vakantie te gaan bij een gezin in Nederland. Een reis duurt tien tot twintig dagen.

Zorg- en welzijnsorganisaties van de uitzendingende landen selecteren kinderen die het nodig hebben om even uit de lastige omstandigheden van hun dagelijkse leven gehaald te worden. Voor aankomende zomer worden nog nieuwe gastadressen gezocht. Het gaat om ongeveer vijftien gezinnen voor Duitse kinderen, maar ook voor kinderen en de regio Antwerpen en uit Nederland is nog een plekje

nodig. Een vakantiegezin mag ook een alleenstaande of een koppel zijn, met of zonder kinderen. Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd wilt bezorgen. Meer informatie vind je op de website [www.europakinderhulp.nl](http://www.europakinderhulp.nl), hier kun je je ook aanmelden of een informatiebrochure opvragen. De reizen naar Fryslân staan gepland in de maanden juli en augustus.

## Diversen

### Muzikale middag van KMVH op 2 april in Drachten

KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap) durft het weer aan om een muzikale middag te organiseren. Het feest staat nu gepland voor zaterdag 2 april 2022 in De Arke, Flevo 161 in Drachten, van 13.30 tot 16.30. Iedereen - met of zonder beperking - mag vrij in en uit lopen, meezingen of luisteren, koffie of thee drinken. De toegang is gratis. Zie ook [www.kmvhfriesland.nl](http://www.kmvhfriesland.nl)



### Stichting Sprank gaat voor woonvorm in Buitenpost

Stichting Sprank is van plan om een woonlocatie te openen voor mensen met een verstandelijke beperking in Buitenpost. Op 23 maart is er een informatiebijeenkomst, om 19.30 in de Fonteinkerk, De Achterkant 48. Sprank is een christelijke, landelijke organisatie die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. In Buitenpost gaat het om een locatie voor zelfstandig wonen, met begeleiding. Zie ook [www.stichtingsprank.nl](http://www.stichtingsprank.nl)



### Paaschallenge voor tieners dit jaar in Wie is de Mol-stijl

Jong Protestant komt ook dit jaar weer met een Paaschallenge voor jongeren van circa tien tot en met zeventien jaar. De titel is 'Alles komt goed?!' en het thema de de boodschap van Jezus. Je ontdekt wat hij dacht en hoe hij reageerde op overheersers en het egoïsme dat hij om zich heen zag. De deelnemers ontdekken de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken na over het einde van het kwaad en duisternis. Het spel is losjes gebaseerd op de principes van de Weervolven van Wakkerdam (de deelnemers hebben geheime identiteiten en proberen die verborgen te houden voor elkaar) en Wie is de Mol? (Eén van de deelnemers vervult de rol van Jezus). Het is een avondprogramma, in principe voor zaterdag 16 april, maar het kan ook op een andere avond in de Stille Week of op tweede paasdag. Een groep is minimaal zes en maximaal veertien deelnemers groot. Meer informatie vanaf 3 maart op [jop.nl/paaschallenge](http://jop.nl/paaschallenge)



# VOLGENDE KEER **in** G eandewei



*Hoe bevalt de NBV21?*

