

G eandewei



Protestantse
Kerk

Een boek vraagt, een film vertelt



De kracht van
de opstanding



Bij het heengaan
van een pastoor



Maria

Column Demi Groenevelt



Een boek vraagt, een film vertelt

*Ik vraag
En verlang dat je nadenkt
Zodat je met mijn woorden en zinnen
Een eigen wereld bedenkt
Een voorstelling
Een individueel ideaal
Het zijn immers slechts deze letters
Die leiden tot jouw eigen verhaal*

Vrijwel iedere week halen mijn vriendin en ik een keer koffie voor ons college begint. We raakten aan de praat over verschillende films en boeken die we hadden gezien en gelezen, totdat mijn vriendin opeens zei: "Demi, eigenlijk vertellen films en verlangen boeken van je dat je nadenkt." Deze zin moest even tot mij doordringen, maar uiteindelijk kent iedereen het wel: een goed boek waar je volledig in verdwijnt. In je hoofd zie je het voor je. Je weet precies hoe de hoofdrolspelers en de wereld uit je boek eruitzien en zonder dat je er iets voor hoeft te doen, zie je de film van het boek voor je. Het is iets menseigen. Is het geloof niet ook zo? Vroeg ik haar terug. Ja, antwoordde ze, dat denk ik wel. Ook het geloof is soms ontastbaar en beschouwen we vaak als iets wat ongreepbaar is. Maar desalniettemin hebben we stiekem allemaal wel een beeld gevormd van hoe het is of zal zijn, op basis van een bijzondere gebeurtenis, verhalen uit de bijbel, door te bidden of een preek van een dominee. Geloven heet niet voor niks geloven. Maar als je het wil zien, zie je overal om je heen al kleine stukjes van Zijn film. Van kleine tot grote wonderen, vergeving van zonden met een terugblik op Pasen, maar ook de kleine vogels die je overal om je heen hoort fluiten. Zijn film die niet van ons vraagt een voorstelling te maken, maar ons al vertelt en wil laten zien. Laten zien dat het goedkomt, ondanks alles wat er in de wereld en in ons eigen leven gaande is.

Demi Groenevelt uit Dokkum studeert rechtsgeleerdheid in Groningen

Meditatie De kracht van de opstanding

'Doe honderd dingen goed, en men zal het gewoon vinden. Maak één keer een fout en mensen zullen het nooit vergeten'.
door ds. Jan van den Boogaard

Misschien heeft Petrus het bovenstaande wel eens gedacht. Zijn naam kan niet vallen, of we halen de verloochening van zijn Heer erbij. En zeker, dat is gebeurd, het is een zwarte bladzijde in het leven van Petrus. Maar niet het enige en zeker niet het laatste wat van hem valt te vertellen.

In het boek Handelingen zien we een andere Petrus opstaan. Hij is een van de voormannen van de gemeente die is ontstaan in Jeruzalem. Een gemeente die groeit en bloeit. Geregeld gaan Petrus en Johannes naar de tempel. Daar spreken ze de menigte toe over Jezus die gekruisigd is en opgestaan.

De leiders van het volk zint die boodschap niet. Elke herinnering aan Jezus moet weggevaagd worden. Daarom worden Petrus en Johannes meegenomen worden voor verhoor. Blijmoedig vertelt Petrus over Jezus in wiens Naam alleen redding mogelijk is. Ze krijgen het dringende verzoek vooral te zwijgen, maar Petrus en Johannes zijn duidelijk in hun reactie. 'We moeten wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben,' Handelingen 4: 20.

Petrus is een ander mens geworden. Geen ontkenning of verloochening, nu komt hij op voor zijn Heer, hij kan niet meer anders.

Als Petrus en Johannes na een tijdje weer opgepakt worden, ziet het er dreigender uit. Ze worden dan zelfs gezeseld. Ze ondergaan dezelfde marteling als kort daarvoor Jezus. Laten ze zich hierdoor ontmoedigen? Als ze weer vrij zijn, lezen we dat ze verheugd waren. 'Verheugd dat ze waardig bevonden

waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. En ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus is de messias.' Handelingen 5: 41, 42

Ik vind het prachtig om te lezen wat de opstanding van onze Heer in een mensenleven kan uitwerken. Petrus was diep door het ijs gezakt, hij verliet zijn Heer toen Hij hem zo nodig had. Hij is door een dal van diepe duisternis gegaan, zijn hart vervuld van bitterheid en berouw. Als ze elkaar weer ontmoeten, wacht Petrus niet het oordeel of verwijt, maar enkel de vraag 'heb je Mij lief?'. Vanaf die tijd kan Petrus de rots zijn waarop de gemeente bouwt. Hij laat zich door niets en niemand weerhouden om zijn Heer te volgen en te dienen.

Soms zitten we vast in ons verdriet of worden we overmand door zorg. Soms raken we als kerk verstrikt in oude patronen of negativiteit. Soms denken we 'het zal wel niets meer worden'. Van Petrus kunnen we leren dat onze situatie nooit het laatste is. Jezus Christus is de levende Heer. Hij geeft ons de kracht om verder te lopen, nieuwe wegen te onderzoeken. Hij geeft ons de moed onze angst voorbij te gaan, ons niet te laten afschrikken door tegenwerking.

Petrus is niet volmaakt geworden, hij bleef fouten maken, net als wij. Maar hij wist zich voorgoed verbonden met zijn Heer. En dat maakte een ander mens van hem.

ds. Jan van den Boogaard is predikant van de Protestantse Gemeente Ee - Oostrum - Jouswier



Leesrooster	Week 17, 21 t/m 27 april	
	zondag	Johannes 10:11-18
	maandag	Psalm 65
	dinsdag	Deuteronomium 3:1-17
	woensdag	Deuteronomium 3:18-29
	donderdag	Deuteronomium 4:1-9
	vrijdag	Deuteronomium 4:10-20
zaterdag	Psalm 22:1-22	

Week 18, 28 april t/m 4 mei	
zondag	Psalm 22:23-32
maandag	Deuteronomium 4:21-31
dinsdag	Deuteronomium 4:32-40
woensdag	Psalm 107:1-9
donderdag	Psalm 107:10-22
vrijdag	Psalm 107:23-32
zaterdag	Psalm 107:33-43

Persoonlijk

Bij het heengaan van een pastoor

Mensen komen en gaan. Profeten, priesters en koningen. Niemand bewandelt tijdens het aardse leven dezelfde weg. Verbonden met de Heer vinden wij echter in verbondenheid met elkaar de weg naar het eeuwige leven. Plotseling werd de pastoor van Dokkum op zijn weg geroepen. Het afscheid dat voor hem werd bereid was priesterwaardig en hemels van aard.

door Herman F. de Vries

Schok en stilte

Terwijl de parochie zich voorbereidde op de Mis was pastoor Paul Verheijen al heengegaan. De schok in de parochie, de oecumene, de stad en regio was groot. Gelovig vonden familie en parochianen steun bij elkaar en bereidden de stilte voor, waarin afscheid genomen zou kunnen worden. Na de gedachtenisviering op de donderdagavond volgde een wake van veertig uren. Twee nachten lang. Ontelbare kaarsen en bloemen. Duisternis en licht verdrongen elkaar. Een paarse gloed in de kerk sprak betekenisvol hen aan die de priester nog wilden en konden bezoeken. Tranen en troost vulden de stille beeldrijke uren. Een lege kerk, vooral omdat hij, die het middelpunt en de middelaar was, begon te ontbreken.

Middelaar

Een dominee bedient sacramenten en een priester bedient er nog meer. Dominees zijn er nog vele, maar priesters niet meer. De priester bemiddelt het heil van God, door middel van de bediening van de sacramenten, voor de gelovige, voor de mens die zoekende is en honger heeft. Wie zal de mens voeden als de middelaar ontbreekt? De priester vertegenwoordigt Christus op aarde. Hij is de Middelaar, Brug tussen God en mens, tussen hemel en aarde. Jezus leeft, maar onze kleine middelaar is gestorven.

Mozes

Naast collega Ton van der Wekken, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Dokkum, mocht ook ik een aandeel hebben in de uitvaartmis op zaterdag 3 februari, die aansloot op de veertig uur durende wake. Biddend heb ik toen de vergelijking met Mozes gemaakt. Mozes ging het volk voor door de woestijn. Mozes gaf leiding en bediende Gods volk. Als een kleine Mozes ging pastoor Paul zijn parochie en vele anderen voor. In de uitvaartmis werd zijn betekenis duidelijk. In het buitenland werd en wordt ook gerouwd om zijn heengaan. Mozes was als een vader en broer voor zijn volk. Kind van God en broeder van elk ander kind. Zo was ook Paul. Dierbaar voor zijn familie en tegelijk familie voor vele anderen. Wie zal Mozes opvolgen? Hoe zal het volk zonder Mozes veilig verder kunnen gaan? God zal Zijn belofte vervullen, maar het volk is ontheemd en kwetsbaar geworden. Zo hebben wij nederig Om Gods ontferming gebeden.



Tijdens de uitvaartprocessie voor pastoor Paul Verheijen werd continu gebeden.
Foto: Marcel van Kammen

Processie

Na de uitvaartmis liepen velen mee in de processie door de stad om de pastoor naar zijn graf te vergezellen. We herkennen het beeld wel. In stilte volgt een stoet de dode naar het graf. Helaas is er meestal geen sprake van stilte en wordt stilte verdrongen door onnodig en zelfs zinloos gepraat. Zo niet tijdens deze processie. Een priester in de stoet begon te bidden. 'Onze Vader' en 'Wees gegroet, Maria'. En dat telkens weer. Een half uur lang. Totdat Paul en de stoet het graf hadden bereikt. Passanten, die hun boodschappen deden deze zaterdag in de stad, stonden stil. Stiller dan anders. Het was immers niet slechts een stoet. Er werd gebeden. Continu gebeden. De dode werd biddend vergezeld. God smekend of Hij onze dierbare kon en wilde aannemen. Hier ligt een opdracht voor de kerk en voor iedere gelovige. Hoe mooi zou het kunnen zijn als in de oecumene dit gebed en voorbeeld navolging zou ontvangen. Stelt u zich het beeld eens voor: een stoet, niet meer stil, maar biddend tot aan het graf, de poort van de hemel.

Betekenis

Urenlang en dagenlang werd gewaakt, afscheid genomen, met veel kaarsen en bloemen, geurende wierook en doopwater. Uiterlijkheden en vormen kunnen verschillen, maar hebben allemaal betekenis. Kunnen wij doordringen tot de innerlijke betekenis en waarde van rituelen, woorden en beelden, en

zo tot verwondering, troost en verbondenheid met elkaar en met de hemel komen? Pastoor Paul was een eenvoudig mens en kon de minste zijn en stierf zodanig als de meeste. Nu hij niet meer hier is, ervaren wij hoe onmiddellijk en waarbaar hij God tot ons bracht.

Het is leeg en stil geworden in en om de Rooms-Katholieke kerk in Dokkum. Nog steeds wordt er hard gewerkt. Moedig en gelovig gaan de parochianen en vele vrijwilligers door. Er zal een nieuwe tijd aanbreken. Maar de wake wordt geestelijk nog voortgezet. De veertig uren zijn inmiddels veertig dagen geworden. Vermoedelijk worden het nog wel veertig weken of zelfs veertig maanden. In navolging van Paulus Henricus Wilhelmus Verheijen zal ook voor ons een einde komen aan de tijd. De eeuwigheid wacht. Mozes zal met alle kleine Mozessen en met ontelbare heiligen ons gebed en onze zielen willen ontvangen. Christus Zelf legt Zijn zegende handen al op ons. Verschillen zullen er niet meer zijn. Laten wij Paul blijven eren. Hij bracht de stille stem in ons hart tot leven. Hij waakte als een herder over alle schapen op zijn weg. In de onrust van de tijd en van de wereld is een nieuwe onrust geboren. Laten we het gebed voortzetten en de Heer vragen om Zijn stille dauw van rust op onze duisternis te leggen. Wat zou het betekenisvol zijn, als u na het lezen van dit artikel uw handen zou willen vouwen en 'Onze Vader' zou willen bidden. Het zou ons verenigen en sterken, met God en met elkaar.

Byldspraak - Willem Wilstra

Moaie maaie



Kuierje is yn! Teminsten, as je net al te krebtich binne. Oars is de fyts ek handich. Ik wit noch fan myn pakes en beppes, dat se sneins wol mear as in healoere rinne moasten om yn tsjerke te kommen. Lang ferlyn wie der yn Eanjum in âldere frou dy't ien kear yn't jier nei famylje rûn yn Sâltkamp, rûchwei tweintich kilometer; en ek noch deselde deis werom.

Yn guon parten fan Fryslân binne der noch saneamde tsjerkepaden, meastal de koartste rûte tusken doarpen om by tsjerke te kommen. Bygelyks it paad op 'e foto, tusken Deinum en Blessum. Ut dat doarpke wie ek noch in paad nei Boksum ta en sûnt in pear jier ek nei Hilaard. Oan it paad fan Blessum nei Boksum stiet de saneamde Terppleats. Men giet oer it hiem achter de pleats lâns. Dêr spilet it boek fan skriuwer Ulbe fan Houten him ôf: *De sûnde fan Haitse Holwerda*. Sadwaande hjit dat kuierrûntsje fan acht kilometer it 'Haitse Holwerda rûntsje'.

Sjonge heart by it kuierjen, learden wy eartiids op skoalle al. Op dit paad, as ik de foto ynterpretearje soe, moat men eins Psalm 23 út 'e holle sjonge: 'De Heare is myn hoeder dy't my weidet'.

Geandewei Kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân

Hoofdredacteur:

Arjen Bakker
Romptastrjitte 15
9036 PK Menaam
T. (0518) 750 276
E. redactie@geandewei.nl

Advertenties en familieberichten

Media advies Theo Wijbenga
T. (06) 51426179
(bereikbaar van 8:30 - 13:00 u.)
E. advies@theowijbenga.nl
W. theowijbenga.nl

Kopij algemeen deel:

uiterlijk 15 dagen voor verschijnen
naar redactie@geandewei.nl

Vormgeving, druk, post- en digitale abonnementen:

Dekker Creatieve Media en Druk,
E: administratie@geandewei.nl

*Niet voor opgave en opzeggen
abonnementen, u vindt de contact-
persoon hiervoor bij de berichten
van uw eigen gemeente*

www.geandewei.nl

Colofon

Vijf bijzondere vrouwen in Matteüs 1 (6) Maria, na vier vrouwen de eerste

Het evangelie van Matteüs begint met de afkomst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Het lijkt vreemd om een Bijbelboek, ja, om het hele Nieuwe Testament te beginnen met een rij namen, om al die namen van Abraham tot aan Jezus meteen als eerste te noemen. Of is het misschien toch de enige goede manier om het Nieuwe Testament te beginnen? In deze serie wordt ingegaan op een handvol namen uit de rij: vijf bijzondere vrouwen. Vandaag de slotaflevering.

door Tonko Ufkes

In de namenlijst van Matteüs staat het zo: 'Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt.' Na de vier vrouwen uit het Oude Testament - Tamar, Rachab, Ruth, Batseba - is Maria de eerste vrouw uit het Nieuwe Testament. Een nieuw begin, als een nieuwe Eva.

De lange namenlijst met de afkomst van Jezus Christus begint met 'zoon van David, zoon van Abraham' en loopt door tot de laatste in de rij: Maria.

Elke geboorte is een wonder - nog altijd - en dat geldt zeker voor de geboorte van de zoon van koning David en Batseba en dat geldt evengoed voor de geboorte van de zoon van verbondsman Abraham en Sara. Wij kennen

hun verhalen en we zien hierin de hand van de HEER.

Echo en spiegelbeeld

Het is dan ook niet vreemd dat de lange namenlijst uitloopt op de meest bijzondere geboorte van alles, van allemaal. En vaag horen we de echo uit het allereerste begin: '... maar Gods geest zweefde over het water ...' En vaag zien we een spiegelbeeld uit het allereerste begin: '... er moet licht komen, en er was licht ...'

En zo wordt Hij de zoon van David en de zoon van Abraham en de zoon van de HEER. En zo lijkt Hij sprekend op zijn Vader.

Tonko Ufkes is onder meer historicus, dichter, schrijver. De collages bij deze serie zijn gemaakt door zijn echtgenote Maria Ufkes-Kayatz



Diversen

Drachtster Mannenkoren komen met een Koningsnachtconcert

De twee Drachtster mannenkoren, het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor (GDM) en het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) hebben de krachten gebundeld om een onvergetelijk concert te geven. Vrijdagavond 26 april, koningsnacht, brengen de koren vaderlandse en geestelijke liederen ten gehore onder leiding en begeleiding van hun dirigenten Freddy Veldkamp (IMD) en Minne Veldman (GDM). Johan Brede-wout zal de beide koren begeleiden. Het concert in de Fontein, de Kolken 89 in Drachten begint om 20.00 uur. Kaartjes kosten 12,50 euro aan de zaal of 10.00 euro in de voorverkoop bij de koorleden of via (06) 53323734. Kinderen tot en met twaalf jaar gratis.



Pinksterfeest 316 dit jaar met thema: 'Jezus maakt vrij?!'

Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude - Ald Duerswâld heeft dit jaar als thema 'Jezus maakt vrij?!'. Het feest duurt van vrijdag 17 tot en met maandag 20 mei 2024. Toegang en parkeren zijn gratis, kamperen kan tegen een kleine vergoeding. Pinksterfeest 316 begint op vrijdagavond met een speciale (Noorder)mannen- en vrouwenavond onder leiding van Wouter en Nadine de Vos van 4M Nederland. Tegelijkertijd is er een 'Meet en Greet' voor kinderen uit groep 5 t/m 8 en ook een jongerenevent met kampvuur. Op zaterdag en zondag zijn er de hele dag evenementen, zowel binnen als buiten. Op Pinkstermaandag zijn er vanaf 10.00 uur diensten voor tieners en jongeren, voor volwassenen en voor mensen met een verstandelijke beperking. Op de festivalcamping kun je voor een zacht prijsje kamperen. Kijk om te reserveren en voor het volledige programma op www.pinksterfeest316.nl

Stichting Gave zoekt maatjes voor zwangere AZC-bewoners

Stichting Gave zoekt vrouwen die een korte periode als maatje willen optrekken met zwangere bewoners van het AZC in Burgum. Vaak zijn dit alleenstaande moeders met nog andere kleine kinderen. Zij hebben behoefte aan wat extra hulp: denk aan een wandeling of speeltuinbezoek, of vervoer naar de kraambank in Heerenveen of Groningen waar zij een gratis baby-uitzet en kinderwagen mogen halen. Voor meer informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met Tietsje Wiersma via (06) 10209392 of tietsjewiersma@gave.nl

Persoonlijk Begrenzen

Onze jonge tekkel was steeds zo enthousiast als er bezoek kwam, dat hij niet meer te houden was. Uiteindelijk moesten we hem in de bench opsluiten als we visite verwachtten. Toen hoorde ik van een hondentrainer, dat hij ook begrensd kon worden door hem aan de riem te doen en die aan een tafelpoot ofzo vast te maken. Zo zou hij gewoon bij de gasten kunnen zijn, zonder hen voortdurend te bespringen.

door Nelleke Berntsen

En inderdaad... Toen we dit voor het eerst deden gebeurde het wonder, dat hij zich onmiddellijk neergaf en rustig en tevreden bij ons lag. Hij probeerde niet eens bij het bezoek te komen.

Deze ervaring maakte, dat ik wat meer over het begrip 'begrenzing' ging nadenken. De Bijbel laat ons zien, dat God al bij de schepping aangeeft dat er grenzen moeten zijn. Grenzen tussen water en land, tussen dag en nacht en ga zo maar door. En in de wet die God later gaf, lag óók allerlei begrenzing, over een verschil tussen de dagen, over voedsel dat wel en niet gegeten mag worden. En over wat mensen wel mogen doen in bepaalde situaties en wat niet. Want er zijn dus grenzen nodig.

Wij leven echter inmiddels in een tijd waar grenzenloosheid hoogtij viert. Alles moet kunnen en men mag ook alles willen. Maar dat brengt met zich mee, dat ons ook veel wordt opgedrongen, want: waarom niet? En dat heeft weer tot gevolg, dat mensen voortdurend moeten kiezen óf ze bepaalde dingen wel willen. Ik heb wel eens gehoord dat een modern mens in één dag meer keuzes moet maken dan vroeger een mens in een heel leven...

En die keuzes zijn er dus op allerlei gebied, ook als het gaat om zaken die met zorg, mededogen en medelijden te maken hebben. En dat is niet eenvoudig. Want vooral hierover worden wij de hele dag op allerlei manieren op de hoogte gehouden. Via de media horen we van allerlei rampen en ongelukken die er op de wereld gebeuren, of zouden kunnen gebeuren... Al die berichten laten een mens natuurlijk niet onberoerd...

Het werd mij op enig moment in ieder geval teveel. Ik vroeg mij regelmatig af, hoe wij daar als christen zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Hoe ver kunnen/moeten we gaan en mogen we daar een begrenzing in aanbrengen?

Rolstoel

Ik zorgde eens een tijdje voor een vriendin, die tijdelijk in een rolstoel zat. Ze wilde met de rolstoeltaxi naar het winkelcentrum en dat hebben we gedaan, maar het viel haar heel erg tegen. Toen ik eindelijk een goed plekje voor haar en de stoel had gevonden op een ter-

ras, zei ze geprikkeld: 'Heb je wel enig idee hoe erg dit is?' En ik zei spontaan: 'Nee, moet dat dan? Ik help je zo goed als ik kan, maar moet ik mij ook alles kunnen voorstellen?'

Ik moest denken aan het advies van Paulus in hoofdstuk 12 van zijn brief aan de Romeinen. Wij worden daar opgeroepen om onszelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. We moeten onszelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door onze gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van ons wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. En we mogen onszelf niet hoger aanslaan dan we kunnen verantwoorden, maar we moeten verstandig over onszelf denken, overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God ons heeft gegeven. En zo mogen we ieder onze eigen plaats in het Lichaam van Christus innemen.

Eenmaal thuisgekomen legde ik de situatie met mijn vriendin naast het advies van Paulus. Toen, en nog steeds, denk ik dat ik mijn plaats innam op dat moment, zoals Paulus het bedoelde. Want moet ik mij al het leed of lijden van een ander echt helemaal eigen maken?

Dit is maar een klein voorbeeld, maar we kunnen die vraag veel breder trekken. Want door de media wordt ons dit in veel opzichten wel dwingend opgelegd. En we worden hierin ook duidelijk gemanipuleerd. Het gaat dan niet

meer om wat 'op onze weg komt', maar om wat 'over ons heen gestort wordt', door allerlei organisaties die weer alle zo hun eigen bedoelingen hebben.

Hoe ouder we worden, hoe gevoeliger wij soms worden door allerlei voorstellingen van het kwaad of herinneringen daaraan. Het is om ons heen overvloedig aanwezig in deze gebroken wereld en kan ons verlammen en terner drukken. Willen wij – ook als christenen – in dit geheel zo onze plaats innemen, dat we God zichtbaar mogen maken, dan gaat het er niet om, dat wij meegaan in wat mensen om ons heen graag zou willen.

Het gaat erom, dat wij ons steeds afvragen wat Gods wil en bedoeling kan zijn in allerlei situaties. En dat kán betekenen, dat wij grenzen aanbrengen in bepaalde situaties. Dat we 'nee' zeggen tegen verzoeken en zeker tegen druk die op ons wordt uitgeoefend. Dat we keuzes maken in waar we wel en niet naar luisteren en kijken via radio en televisie, omdat het meeste ons leegzuigt in plaats van opbouwt. Dat we keuzes maken in waar we wel of niet aan deelnemen... En ik denk, dat als we in alle oprechtheid, biddend, daarin een weg zoeken, we erop mogen vertrouwen dat God ons de kracht zal geven voor datgene wat Hij op onze weg brengt.

Nelleke Berntsen uit Leeuwarden
is redactiedief van Geandewei



Kerk & Israël

4 mei-herdenking in Garyp

De commissie Kerk en Israël classis Fryslân verzorgt op 4 mei een herdenking in de Petrustersjerke van Garyp. Bij de herdenking wordt in het bijzonder stilgestaan bij de slachtoffers van de Shoah, maar uiteraard ook bij alle overige oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.15 uur. Spreker is ds. Herman F. de Vries.

De commissie schrijft in de uitnodiging: 'We zien in de wereld om ons heen dat vrijheid en vrede kwetsbaar zijn. Dat de prijs van vrede en vrijheid hoog is. Het is goed, om één avond in het jaar bewust stil te staan bij de vele slachtoffers die tirannie in de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt, ook in ons land. Toen, en ook in de huidige tijd, zien we dat door het creëren van een zondebok, autoritaire leiders, machthebbers en regimes hun positie versterken. Veelal gebeurt dit door alle problemen te projecteren op één bevolkingsgroep, en deze door taalgebruik en beeldvorming steeds verder te isoleren en te ontmenselijken. We hebben daarom voor deze

herdenking gekozen bijzonder aandacht te schenken aan de gevolgen van antisemitisme. In de Tweede Wereldoorlog heeft dit tot onnoembare gruwelen geleid. Helaas zien we ook in de huidige tijd het antisemitisme weer opblazen.'

Getuigenissen

Tijdens de viering worden getuigenissen van en over Joden uit Fryslân gedeeld. Kinderen uit de bovenbouw van cbs De Wrâldpoarte lezen zelfgeschreven gedichten voor, ook klinken psalen als gebeden. Om 20.00 uur worden de twee minuten stilte in acht genomen.



Familiefoto's van Shoa-slachtoffers in het zogenoemde saunagebouw in Auschwitz-Birkenau. Foto: Willem Wilstra

CBB

Nieuwe speler voor audiolectuur

De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) heeft een nieuwe speler ontwikkeld: de Basis Audio Speler (BAS). Een apparaat met maar vier knoppen dat wordt geactiveerd door een kaart met QR-code in een gleuf te steken. Via internet wordt dan automatisch het gewenste boek, krant of tijdschrift voorgelezen.

De CBB stelt zich tot doel om de leesbeperkingen van blinden en slechtzienden te verkleinen, door lectuur om te zetten in braille, grootletter, digitale tekst en audio. Voor dit laatste gebruikten de leden tot nu toe de zogeheten Daisyspeler beschikbaar. Een apparaat met veel knoppen en werkend met CD's. BAS werkt een stuk makkelijker en kan ook



als radio gebruikt worden. Het apparaat moet wel gekoppeld worden aan internet. Hij kan ook gebruikt worden met een koptelefoon of via een adapter verbonden worden met een gehoorapparaat. De speler is te huur voor 8 euro per maand, wie mobiel internet erbij wil betaalt 8 euro extra. Huren kan via de klantenservice van de CBB: (0341) 56 54 77 of klantenservice@cbb.nl.

Diversen

Franciscaanse bezinningsdag op 20 april in Leeuwarden

Op zaterdag 20 april van 10.30 tot 15.00 uur is er in het Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden een open franciscaanse bezinningsdag, georganiseerd door de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS). Iedereen met belangstelling voor de franciscaanse spiritualiteit is van harte welkom. Het thema is: 'de ware vreugde', zoals Franciscus van Assisi deze uitdroeg. Inleider is Willem Marie Speelman ofs. Daarna gaan deelnemers met elkaar zoeken hoe vreugde kan groeien door je eigen houding. Begeleiders van de gespreksgroepjes zijn onder anderen Felix van Hulsen ofs en Roland Putman ofm. Neem je eigen broodje mee, voor soep wordt gezorgd. Deelname is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl



Amateur-kerkmusici kunnen kennis verdiepen met cursus

In september begint opnieuw het oriëntatiejaar van de Praktijkcursus Amater-Kerkmusicus. Het is een opstap om de derdegraad bevoegdheid cantor-organist, organist of cantor te halen. Deelnemers komen in contact met allerlei elementen die van belang zijn voor het goed uitoefenen van de functie van kerkmusicus. „Niet alleen als het gaat om nieuw repertoire, waarvan het *Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk* (2013) getuigt”, noemt Peter Ouwerkerk. „Qua genres en stijlen is er echt een slag te slaan. Maar ook als het gaat om het krijgen van handvatten om met bijvoorbeeld de predikant in gesprek te gaan over de muziek en de te zingen liederen.” Het eerste jaar van de Praktijkcursus is ingericht als een oriëntatiejaar. Dit jaar bestaat uit dertien cursusdagen (in Utrecht) met zowel vaklessen als een doorlopende leerlijn waarbij studietoetsen en het bespreken van de bezochte vieringen aan de orde zijn. De vaklessen zijn opgehangen aan de thema's Zingen, Vieren en Spelen. Wie aan het einde van het jaar enthousiast is kan door met het tweede en derde jaar waarmee de derdegraads bevoegdheid gehaald kan worden. Aanmelden kan tot 24 mei via <https://protestantsekerk.nl/training/opleiding-kerkmuziek/>



VOLGENDE KEER in G eandewei



'Woest maar kalm'



De kast van Werkman

*Werkelijk tot muziek komen
die snaren raakt*

